

Reis naar Israël EBGA en Doopsgezind Amsterdam

Programma van dag tot dag

Datum : 8 mei 2023

Retourdatum: 17 mei 2023

Reisduur: 10 dagen

ISRAËL

Vanuit de EBGA en Doopsgezind Amsterdam is er een reis naar Israël georganiseerd voor hun leden, vrienden en hun partners. **We bezoeken de plaatsen van verhalen uit de Bijbel, Thora en Koran, maar we verdiepen ons ook in het Israël van nu en in het leven van alle dag. Ontdek het bijzondere land Israël en ga mee op reis. Maak kennis** met de cultuur en historie, maar zeker ook met de fraaie natuur die dit land te bieden heeft. Van het droge gebied bij de Dode Zee tot aan groen Galilea en natuurlijk een bezoek aan de interessante stad Jeruzalem



Dag 1, maandag: Heenreis Tel Aviv

Vlucht Amsterdam-Tel Aviv (evt. met overstap). Transfer naar kibboets Mashabim in Mashabei.

Dag 2, dinsdag: Negev

Prachtige dag in de Negev. Bezoek aan Sede Boqeer, de kibboets waar zich het huisje van David Ben Gurion, de eerste premier van Israël, bevindt. Vanaf het graf van Ben Gurion en zijn vrouw Paula, heeft u een prachtig uitzicht over de woestijn. Het maakt onderdeel uit van een van de Nationale Parken.

Verder maakt u een mooie wandeling bij Ein Avdat, een indrukwekkend stukje natuur. Wie in Ein Avdat loopt, waant zich in een andere wereld. Het is een kloof waarvan de steile wanden uit witte kalksteen bestaan. In het midden loopt een stroompje, dat zijn oorsprong vindt in de bron. Hier heeft zich een ijskoude poel water gevormd, waardoor er een bijzondere vegetatie aanwezig is. En dat midden in de woestijn! Aansluitend een bezoek aan de opgravingen van Avdat, een oude Nabatese stad, die de gehele omgeving domineert. U vindt er resten van woningen, kerken en badhuizen.

Tot slot naar het uitkijkpunt Mitzpe Ramon, met prachtig zicht over het kratergebied van Makhtesh Ramon. De kraters zijn ontstaan door erosie en de Ramonkrater is zo'n 300 m. diep. U voelt zich er klein en nietig.



Dag 3, woensdag: Dode Zee en Massada

's Morgens vertrek richting Jeruzalem. De eerste stop is bij Ein Bokek, waar u kunt drijven op het zoute water van de Dode Zee; het diepste punt ter aarde. Al dobberend kijkt u uit over Jordanië. Een indrukwekkende ervaring! Daarna bezoek aan de Herodiaanse burcht Massada, uniek gelegen hoog boven de Dode Zee. In Massada wordt het bijzondere verhaal, dat zich hier afspeelde, verteld.

Iets verder naar het noorden wandelt u bij Engedi naar de Shulamit waterval. Misschien spot u er een klipdas? David verborg zich hier voor Saul en sneed een stuk van zijn mantel af. De plek is een stukje tropen in de subtropen! Onderweg naar Jeruzalem bevindt zich nog de rots bij Qumran, waar een herdersjongen enkele van de Dode Zeerollen vond. Kortom: een afwisselende dag vol natuur.

Dag 4, donderdag: Jeruzalem - oude Stad

Een volle dag in de oude stad van Jeruzalem. Eerst (indien mogelijk) een bezoek aan het Tempelplein, met de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee. Dan richting de Klaagmuur waar u een Bar

Reis naar Israël

EBGA en Doopsgezind Amsterdam

Programma van dag tot dag

Mitswa-viering bijwoont. Joodse jongens van 13 jaar mogen voor het eerst uit de Thora voorlezen onder toezicht van hun familie. Heel bijzonder om hiervan getuige te mogen zijn.

U wandelt vervolgens door de Joodse Wijk naar de Zionpoort. Buiten de stadsmuur bezoekt u Petrus in Gallicantu, het Cenakel met de zaal van het Laatste Avondmaal en het graf van koning David. Daarna terug naar de Oude Stad waar u onder meer de Cardo ziet. Een noord-zuid lopende straat die Cardo Maximus werd genoemd als het de hoofdstraat betrof. Ook nu vindt u er nog vele winkeltjes en kunstgalerieën. Tot slot naar de Graftuin. Al met al een echte wandeldag vol verhalen.

Dag 5, vrijdag: Yad Vashem en Bethlehem

Bezoek aan West-Jeruzalem met onder meer de menora voor de Knesset en het gedachtenispark van de Holocaust, Yad Vashem. In dit indrukwekkende museum krijgt u ruimschoots gelegenheid om rond te kijken, zowel in binnen als buiten. Niet alleen informatieborden en foto's maar ook interviews en beelden op kleine en grote schermen, geven een beeld van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

's Middags naar Bethlehem. U ziet er de Geboortekerk, die werd gebouwd van zware stenen en het uiterlijk kreeg van een vesting. Het gebouw bestaat uit meerdere ruimtes, waaronder een Grieks-orthodox klooster, de rooms-katholieke St. Catharinakerk en verschillende grotten. Verder gaat u ook naar de Herdersvelden van Beit Sahur en eventueel naar de Melkgrot.

Aan het einde van de middag bent u nogmaals bij de Klaagmuur om het begin van de Sabbat mee te maken. Joden dalen al zingend en musicerend de trappen van de Joodse wijk af, op weg naar de Klaagmuur.

Dag 6, zaterdag: Olijfberg en doorreis naar Galilea

Vanaf de Olijfberg wandelt u via Dominus Flevit naar de tuin van Getsemané, gelegen aan de voet van de Olijfberg. De Olijfbomen die hier staan, zijn eeuwenoud. Volgens de Bijbel zou Jezus hier zijn samengekomen met zijn discipelen na het laatste Avondmaal. Via de Leeuwenpoort loopt u vervolgens de Oude Stad binnen en ziet er Betesda en de St. Annakerk. Tot slot via de Via Dolorosa naar de Heilig Grafkerk.

Jeruzalem laat u hierna achter en u rijdt door de Jordaanvallei richting het Meer van Tiberias. Onderweg nog een korte stop bij de Doopplaats aan de Jordaan: Qasr el Yahud, de vermoedelijke plek waar Jezus werd gedoopt door Johannes de Doper. Daarna wordt de route vervolgd richting Galilea.

Overnachting in de prachtig gelegen Kibboets Ein Harod.

Dag 7, zondag: Warmwaterbronnen van Gan Hasheloshah

In de ochtend een tocht via het fraaie Gilboagebergte naar de warmwaterbronnen van Gan Hasheloshah, een prachtig natuurpark, waar we samen, in de open lucht, een dienst zullen houden en waar u zich ook even kunt ontspannen.

Overnachting in Kibboets Ein Harod

Dag 8, maandag: Meer van Tiberias en omgeving

In de ochtend maakt u een boottocht op het Meer van Tiberias. Ervaar de stilte op het water.

Daarna bezoekt u de Berg van de Zaligsprekingen, prachtig gelegen te midden van mooie tuinen met uitzicht op het meer. Vervolgens lopend door de velden naar Tabgha, dat symbool staat voor de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging van broden en vissen van Jezus. Ook bezoekt u Kapernaüm, het vissersdorp waar Jezus woonde tijdens een groot gedeelte van de tijd toen hij werkte als spiritueel leider in Galilea. Op het opgravingsterrein vindt u mozaïeken, een oliepers, een fries met Davidster, mooie zuilen en fundamenteën van het huis van Petrus en de synagoge.



Reis naar Israël EBGA en Doopsgezind Amsterdam

Programma van dag tot dag

Dag 9, dinsdag: Nazareth, Akko en NesAmim

Deze dag begint met een bezoek aan de Aankondigingskerk en het Mary of Nazareth International Centre met interactieve tentoonstellingen en een multimediashow.

Vervolgens naar Akko een prachtige stad, ooit gesticht door Kruisvaarders.

U bezoekt de Citadel, de Moskee en de Karavanserai.

U overnacht in de bijzondere kibboets Nes Amim.

Dag 10, woensdag: Caesarea en Terugreis

Op deze laatste dag wordt Caesarea bezocht, fraai gelegen aan zee.

U ziet er het prachtige theater, de oude stad en een bijzondere multimediapresentatie.

Vervolgens transfer naar het vliegveld en terugvlucht.

[Maatwerkreis Israël voor EBGA en Doopsgezind Amsterdam \(drietour.nl\)](http://drietour.nl)