



In het voorjaar 2020 hebben wij tijdens het predikantenberaad over pastoraat rond het levenseinde gesproken. Uit deze gesprekken is de volgende verklaring voorgekomen. Wij bieden ze aan de gemeenten en werkgroepen van de EBGN aan.

Stefan Bernhard, secretaris predikantenberaad EBGN op 1 september 2020

Vragen rond het levenseinde van terminaal zieken

Een uitnodiging tot een pastoraal gesprek

Als predikanten van de EBG in Nederland worden wij geconfronteerd met vragen rond het levenseinde. Leden van onze kerk komen in moeilijke situaties waarin ze niet weten wat juist en goed is. Dan wensen zij zich wegwijzing en hulp vanuit hun kerk.

Wij geloven dat ons leven van de eerste tot op de laatste dag in Gods handen ligt. Toch staan wij dankzij de moderne geneeskunde soms voor de vraag of alle medische stappen toegepast moeten worden om het leven te verlengen, en op welke manier ondraaglijk lijden aan het einde van het leven verzacht kan worden.

Sterven hoort bij het leven, en wij leggen het sterven net zoals heel ons leven in de handen van God. Wij zouden voor een ieder een zachte dood wensen. Maar wij weten ook dat dit niet voor elk mens is weggelegd. Het lijden hoort bij ons menszijn.

Wij hebben ervaren dat lijden ons leven niet minder waardevol en zinvol maakt. Echter, door ziekte kan het sterven soms langdurig en pijnlijk zijn. De mogelijkheden van de moderne, medische wetenschap kunnen het leven soms onnodig en pijnlijk verlengen. Daarom zijn van ons mensen soms beslissingen gevraagd, die wij liever uit de weg gaan, zoals beslissingen om met een behandeling te stoppen, of om pijn te bestrijden ook al gaat dat ten koste van de levensduur, of de beslissing om voor de actieve beëindiging van het leven te kiezen.

Wij kunnen onze leden deze beslissingen niet uit handen nemen. Elk mens kan en moet uit vrije wil een eigen keuze maken. Daarom is het goed, om tijdig over deze vragen na te denken, en de wensen met familieleden en behandelaars te bespreken.

Wij beseffen dat elke situatie uniek is en daarom om een eigen beslissing vraagt. Er zijn verschillende keuzes mogelijk. Wij bieden aan, om ieder gemeentelid dat ons benadert, met een luisterend oor, gebed en zegen bij te staan, ongeacht welke beslissing hij of zij over het einde van zijn of haar leven neemt.

Wij weten niet hoe God over onze beslissingen zal oordelen, maar wij geloven dat God niet alleen de rechter over ons leven is, maar vooral ook de barmhartige Heiland, die zijn lijdende kinderen niet in de steek laat. Hij zal niemand de deur wijzen die vermoeid en belast bij Hem aanklopt.

In het lijden van Jezus Christus aan het kruis herkennen wij de wil van God, om zijn lijdende kinderen nabij te zijn en het lijden samen met ons mensen te dragen. In de opstanding van onze Heer Jezus Christus vernemen wij de belofte, dat het lijden van deze wereld niet het laatste woord heeft. De Heer zelf heeft voor ons een plaats in zijn heerlijkheid bereid.

Wilt u naar aanleiding van dit stuk contact met een zielzorger, dan aarzel niet om met een van ons contact op te nemen.

De predikanten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland
Zomer 2020