

Internaatsechtpaar Anita Rambaran en Johnny Mohaboe

Anita werd geboren in Paramaribo als dochter van een evangelistenpaar in opleiding. Het gezin woonde eigenlijk in de Corantijnpolder Nickerie, maar was in de stad wegens de opleiding van vader Daniël. Anita groeide op in de polder in een liefdevol christelijk-Hindostaans gezin. Anita kwam rond het overlijden van haar vader bij haar zus in de stad wonen, waar zij de lagere school heeft afgemaakt, waar haar zus ook les gaf. Haar zus vertrok in 1966 met haar gezin naar Nederland, en Anita verhuisde samen met haar jeugdmaatje naar het huis van de oudste zus. Zij heeft twee jaar bij deze zus gewoond en verhuisde daarna naar haar broer, die terugkwam uit Nederland.

Anita woonde vanaf 1968 bij haar oudste broer Johannes en zijn gezin in huis. Van de Domineestraat verhuisden zij naar Tout-Lui-Faut. Daarna verhuisde Anita samen met het gezin van Johannes in 1969 naar de Gravenstraat, Paramaribo, waar het Soendar Singh meisjesinternaat en de kerk was. Daar ontmoette zij ook de liefde van haar leven, Johnny. Hij kwam uit het kinderkuis Alkmaar en hielp vanaf die tijd Johannes bij zijn domineeswerk.

Anita en Johnny trouwden vanuit haar broers huis aan de Gravenstraat op 30 augustus 1975.

Vanaf 1978 tot en met 1982 hebben Anita en Johnny het jongensinternaat geleid aan de Drambrandersgracht. In die periode werden hun drie kinderen geboren. Daarnaast werkte Anita full-time als leerkracht op diverse scholen in Paramaribo.

In 1982 werden er twee andere directeuren aangesteld om het jongens- en meisjesinternaat te leiden.

In 1985 deed het Moderamen een beroep op het echtpaar om het internaatswerk weer op te pakken. Ze moesten met name de bevestiging van Anita hebben, om het een en ander in gang te zetten.

En zo gebeurde het dus dat begin juli 1986 het echtpaar opnieuw de directeurswoning van het jongensinternaat betrok aan de Drambrandersgracht. Daar werkten zij als internaatsechtpaar tot 1998, terwijl Anita haar beroep als leerkracht uitoefende.

In dat jaar maakten zij de overstap naar het meisjesinternaat aan de Gravenstraat. In de periode van 1998 tot en met eind 2005 gaven zij leiding aan zowel het meisjes- als jongensinternaat en de Soesamatjaar gemeente. Daarnaast werkte Anita nog steeds als docent.

Op 6 januari 2006 verhuisde het gezin opnieuw van het meisjesinternaat aan de Gravenstraat naar het jongensinternaat aan de Drambrandersgracht. In deze periode tot 2018 gaf het echtpaar alleen leiding aan het jongensinternaat.

In 2018 nam het echtpaar het besluit om niet langer meer voor het internaatswerk actief te willen zijn en verhuisde naar hun eigen huis.

Het leven van Anita Mohaboe-Rambaran heeft in het teken gestaan van het werk van de Heer, altijd dienend en bijstaan van haar echtgenoot bij kerk- en internaatswerk. Hierdoor heeft ze vele verhuizingen achter de rug. Zij is nu thuis bij de Heer.