

De Mensenzoon moet omhoog worden geheven , zodat iedereen die gelooft , in Hem eeuwig leven bezit. Joh.3 :14 ,15.

De woorden van zondag 5 maart is ui Ps.68 :27 Prijs God wanneer u samenkomt.

De woorden van de leertekst :De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen , haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen : Hosianna Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israel . Joh. 12 :12-13.

De derde dagtekst is een lied van Jan Willem Schulte Nordholt / Jan wit. In onderstaande link wordt de coupletten 1 en 3 en Ps 66 gezongen. U kunt genieten van deze toepasselijke kerkzang op deze palmzondag.

<https://youtu.be/bpHtsU-1VKs>.

Zusters en broeders,

De maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het Corona-virus houden ons aan huis gebonden. Ons gewone en vertrouwde leven staat volledig op z'n kop. Onze gewoonte om als gemeente samen te komen op zondagmiddag in de Fontein kan nu geen doorgang vinden. De dagtekst voor deze zondag komt uit Psalm 68: 'Prijs God wanneer u samenkomt!' Nu in deze tijd voelt het Psalmwoord wel heel vreemd aan.

Als blijkt van onze verbondenheid en om onze gedachten te bepalen bij de tijd waarin we leven een rondzendbrief.

PALMZONDAG is de ingang van de Stille of Goede Week. Die Week waarin zoveel is samengebald begint met de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van koning David, de priesterstad met z'n Tempel. Jeruzalem zal eindpunt en voltooiing van het leven en visioen van Jezus zijn.

Jezus rijdt op een ezelsveulen de stad binnen, mantels worden over de weg gespreid en ook groene palmtakken, opgetogen klinkt het:

'Hosanna!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer.

Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.

Hosanna in de hemel!'

Het zijn profetenwoorden die klinken, Zacharias had het geprofeteerd, de komst van de Messias, de komst van een andere tijd, vrede onder de volken. God zal zijn eigen volk, zijn kudde verlossen.

Jezus, Zoon van David, had de blinde bedelaar geroepen, rijdt als koningszoon Jeruzalem binnen. Maar de stemming zal snel omslaan, vandaag Hosanna, morgen kruisigt Hem.

Jezus gaat een weg, lijdensweg, verraden, bespot, onschuldig bevonden, toch overgeleverd om te worden gekruisigd, een schandelijke dood, duisternis over de aarde.

Die weg, óók en vooral, een messiaanse weg, nieuwe schepping, nieuw leven, opstandingsleven. En hoor! Overal klinkt, ook als de tijden angstig en verward zijn: 'De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja.'

Op Palmzondag klinkt al eeuwenlang in de kerken Psalm 118, ook daar de vreugderoep: 'Gezegend wie komt met de naam van de Heer.'

De Psalm eindigt zo:

Gezegend wie komt met de naam van de HEER.

Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht.

Vier feest en ga met groene twijgen

tot aan de horens van het altaar.

U bent mijn God, u zal ik loven,

hoog zal ik u prijzen, mijn God.

Loof de Heer, want hij is goed,

eeuwig duurt zijn trouw.

Voor u en jullie allen, in deze tijd met z'n zorgen en angsten, in de week die wij Goede noemen, niet te bevatten wegen, duistere wegen en dan een nieuw Messiaans licht over ons leven, Scheppingslicht, ons tot behoud.

Om mee in te stemmen (NLB 416)

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Vanuit Zuidhorn voor u allen een hartelijke groet en een gezegende 'Goede' week gewenst.

Arnold van Dam.

Gods belangrijkste bescherming tegen angst en bezorgdheid is vertrouwen op Hem. We lezen in het boek van de profeet Jesaja 26;3-4 Standvastig zin bewaart Gij in volkomen vrede , omdat men op U vertrouwt. Vertrouwt op de Here voor immer , want de Here Here is een eeuwige rots.

Laat ons in gebed gaan : Here God , barmhartige Vader , U die mij geschapen hebt ,ik roep uw heilige naam om hulp in deze tijd van Pandemie . Kom met uw heilige Geest en bescherm

mij , mijn gezin , mijn dierbare familie en vrienden. De hele christen eenheid gedenkt vandaag de Palmzondag . Ik neem vandaag een mooi moment om stil te staan , om eerbiedig mijn hoofd te buigen voor de betekenis van Palmzondag. Dank Here God dat U dat voor mij hebt gedaan . en dankzij uw offer op palmzondag kan ik leven in genade en vrede.

In deze tijd van angst mag ik geloven en vast klampen in de woorden van Jesaja , ik ben veilig bij U . Ik ervaar de vrede . ik kan mijn vertrouwen op U stellen. U maakt onveilige - en angstige wegen voor mij begaanbaar. Here God , verlaat mij niet . Leer mij volharden in het geloof ,amen.

Laat ons op deze paaszondag meezingen met het lied Hosanna

<https://youtu.be/nnuU3clhVGw> .

Laat ons God blijven dagelijks danken voor zijn onvoorwaardelijke liefde.

<https://youtu.be/gp4N12X1jKo> .

De werkgroep Groningen wenst u een gezegende palmzondag toe en tot slot een passelijke lied van Johannes de Heer. God zegent u allen.

<https://youtu.be/Tpy2RwC6dsl>