



## Overdenking voor de Goede Vrijdag - 10 april 2020

---

Evangelische Broedergemeente Arnhem

Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood.  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend-, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer!

Gij die alles hebt gedragen,  
al de haat en al de hoon,  
die beschimpt wordt en geslagen,  
Gij, rechtvaardig, Gij Gods Zoon,  
als de minste mens gebonden,  
aangeklaagd om onze zonde,  
duizend-, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer!

(Gezangboek EBG 158)

Beste zusters en broeders in Arnhem en omstreken,  
de laatste jaren was ik op Goede Vrijdag altijd bij u in Arnhem om samen met u het sterfuur van Jezus te gedenken en het Heilig Avondmaal te vieren. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk en vieren wij alle diensten van de Stille Week en Pasen thuis. Gelukkig hebben de gemeenten initiatieven ontwikkeld om ook de leesdiensten van de Pinawiki bij u thuis te brengen. Kijkt u voor de meest actuele informatie op: <https://nederland.ebg.nl/nieuws/284>. Wij passen de inhoud van deze nieuwspagina aan - *Kerkzijn in tijden van Corona* - zodra er nieuwe relevante informatie is ontvangen.

Ik vind het fijn mijn gedachten bij de Goede Vrijdag direct naar u op te mogen sturen.

Zo groet ik u met de, voor de Goede Vrijdag, voorgestelde preektekst uit 2 Korintiërs 5:19-21:

*Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.*

Onze wereld is klein geworden. Velen van ons zijn aan hun huis gekluisterd. Sommigen (die bij de zogenaamde risicogroepen horen) durven niet eens voor boodschappen doen of voor de befaamde "frisse neus" naar buiten te gaan. Aan de andere kant komen de rampscenario's uit de hele wereld direct in onze

woonkamer in beeld: New York als hotspot van de corona-pandemie, Brazilië als een land met een rare president en bewoners die met potten en pannen hun ongenoegen uiten. En dan nog het nieuws uit een geïsoleerd Suriname, dat ons zeker op een zeer directe manier raakt, omdat het familieleden en vrienden betreft.

De apostel Paulus haalt ons op een andere manier uit ons isolement en stelt deze Goede Vrijdag in een wereldwijde context:

*Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. (2 Kor. 5:19)*

Wij zijn gewend om de verzoening, die Jezus gebracht heeft, heel erg persoonlijk op te vatten.

Hij is voor mij gestorven.

Hij heeft mijn zonden gedragen.

Ik ben verlost.

En dat is belangrijk. Als wij ons niet zelf in het licht van de liefde van God kunnen zien, zijn wij juist in deze dagen nog eens bijzonder kwetsbaar. Maar de apostel had een missie, die aan de ene kant elke persoon individueel op het oog had, maar het nieuws van de verzoening met God ook aan de hele wereld wilde verkondigen.

Aan de ene kant nodigt Paulus mij uit en ook u, iedereen persoonlijk:

*Laat u met God verzoenen. (2. Kor. 5:20)*

Grijp Gods hand, met liefde uitgestrekt.

Laat het tot je doordringen, dat God zichzelf met jou heeft verzoend.

Blijf niet hangen in het bewustzijn een zondaar te zijn.

Ja, wij zijn zondaren. Maar wij zijn verzoende zondaars.

Maar God heeft niet alleen mij met zichzelf verzoend,  
ook niet alleen de gemeente of de christenen.

De woorden uit de brief aan de Korintiërs geven ons een wereldwijd perspectief van verzoening:

*Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. (2 Kor. 5:19)*

Wat voor een ruimhartige, brede, fantastische belofte:

De wereld is verzoend met God. De hele wereld. De mensen van India tot Noord-Amerika, van Zuid-Afrika tot Siberië en ook wij hier in Nederland, in Suriname, in Duitsland...

*Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. (2 Kor. 5:19)*

Maar zien we dat ook in de wereld? Is de wereld waarin wij leven een met God verzoende wereld?

Paulus was ervan overtuigd, dat de wereld het moet weten, dat God zijn werk van verzoening had volbracht. Hij trok de wereld in om die boodschap door te geven. En ook de zendingen van de Broedergemeente, hebben aan mensen, die zij niet kenden en die in verre werelddelen woonden doorgegeven:

*Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. (2 Kor. 5:19)*

En zij wilden alle mensen oproepen, die verzoening te aanvaarden en als verzoenden te leven:

*Laat u met God verzoenen. (2. Kor. 5:20)*

Vandaag worden ook wij uitgenodigd. Midden in deze moeilijke periode. Paulus wil ons als zijn medezendingen:

*Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. (2 Kor. 5:20)*

Ja, ook door ons.

Wij hoeven niet de wereld in te gaan. Wij kunnen daar waar wij leven de liefde van God doorgeven. Door afstand te houden en er toch voor elkaar te zijn.

Door te laten blijken, dat wij uit die liefde leven – als verzoende zondaars.

Door verzoening te leven, met mensen om ons heen.

Ik wens u een gezegende Goede Vrijdag en straks een vrolijk Paasfeest.

Amen.

De serafs voor Gods troon  
loven op luide toon  
God Vader, Geest en Zoon.  
Hun heilig koor vol glans en licht,  
zingt met omsluierd aangezicht:  
Heilig, heilig is God,  
heilig is God, de Here Zebaoth.

En Christus' Kerk, de bruid,  
met jubelend geluid  
roept dankbaar: Amen! uit.  
Zij zingt het lied der eeuwigheid:  
Prijs zij het Lam, dat ons bevrijdt.  
Ere zij God de Heer,  
de Zoon zij eer;  
amen! Aan God de eer!

(Gezangboek EBG 50)