



EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE

De Heer, laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Psalm 27:5

Geachte zusters en broeders,

vanaf de Videoconferentie van het Provinciaal Bestuur van de Evangelische Broedergemeente – Europees-Continentale Provincie - groeten wij u van harte.

Wij groeten u die, als predikanten of ouderlingen, nadenkt over hoe u de komende weken uw verantwoordelijkheid kunt nemen voor woordverkondiging, pastorale zorg, ambtshandelingen en catechese.

Wij groeten u die nadenkt over hoe de curricula in de scholen kunnen worden vervuld, of de examendata kunnen worden uitgesteld of over de inhoud digitaal kan worden onderwezen.

Wij groeten u die noodplannen overweegt in de diaconale stichtingen en instellingen en u die al gebrek heeft aan personeel voor de dagelijkse verzorging van de mensen die aan u zijn toevertrouwd.

Wij groeten u die in de gastenverblijven annuleringen meemaken van, te verwachten, gasten en ook degenen in de bedrijven, waar bestellingen wegvallen of voorraden ontbreken.

Wij groeten u allen die op welke plek dan ook in onze kerk, in gemeenten en kantoren van de administraties, deze dagen bijzonder uitgedaagd worden.

Wij groeten alle leden en vrienden van de Broedergemeente die niet aanwezig kunnen zijn bij een lijdensoverdenking van de plaatselijke gemeente in de komende weken of een kerkdienst op zondag.

Het is voor ons allemaal een ongebruikelijke, uitzonderlijke, situatie en wij weten nog niet hoelang het gaat duren en wat voor een impact deze crisis voor ons nog zal hebben - niet alleen in Europa ook wereldwijd.

Als Provinciaal Bestuur hebben wij de laatste dagen natuurlijk erover nagedacht, welke maatregelen genomen moeten worden en hoe wij de gemeenten kunnen steunen in deze situatie.

Wij noemen op dit moment geen concrete maatregelen, omdat die per regio (land) en ook van dag tot dag veranderen. Allereerst willen wij u nog eens erop wijzen dat het belangrijk is de regelingen van de overheid en de adviezen van de experts op te volgen. Zoals iemand gisteren schreef: nu is niet het moment van burgerlijke ongehoorzaamheid.

Als jullie concrete steun nodig hebben, zoek het contact met ons. Zodat wij met elkaar kunnen nadenken, wat mogelijk is.

Het volgende is, dat wij u oproepen om creatief te zijn bij het zoeken naar mogelijkheden om juist in deze tijd gemeente te zijn. Wij merken ook al, dat vele gemeenten ermee bezig zijn: video- of audiodiensten via internet, belondes, mailverkeer... noem het maar op. Wij nodigen u uit deze ideeën (ook via onze websites en Facebook-Accounts) met elkaar te delen. De afdelingen voor publiciteitswerk zijn bereid u hierbij van dienst te zijn.

Laten wij ons vooral niet uit elkaar (laten) drijven door de beperkingen, die worden opgelegd. Als Europese (en wereldwijde) kerk willen wij ook erop aandringen, dat wij juist nu contacten onderhouden met zusters en broeders in andere landen.

En wij vragen u om de vluchtelingen niet uit het oog te verliezen. Nog steeds horen wij verschrikkelijke berichten uit de vluchtelingenkampen in Griekenland en nog steeds worden (tenminste door de overheid in Duitsland) vluchtelingen uitgezet bijvoorbeeld naar Afghanistan, waar de situatie allesbehalve veilig is.

God heeft zijn tent niet afgebroken. Hij is met alle mensen onder zijn grote hemel. Met elkaar schuilen wij onder het dak en in de tent van onze God. Ook al is zijn dak op dit moment onze woning en zijn de tenten van de vluchtelingen een blijvende vermaning aan ons allen. Hij is met ons. Hij omgeeft ons met zijn liefde (ook als wij twifelen). Hij is voor ons bereikbaar.

Wij wensen u Zijn zegen toe in deze moeilijke periode.

Laten wij met elkaar ontdekken hoe wij toch kunnen groeien in geloof en gemeenschap.

Uw zusters en broeders,
van het Provinciaal Bestuur