

Werkgroep gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping
van de Evangelische Broedergemeente

Aan de Predikanten en Oudstenraden
van de EBG in Nederland

Den Haag/Rotterdam, Februari 2017

„Zo veel je nodig hebt“ - Vasten voor het klimaat

Waarde zusters en broeders,

Binnenkort begint de vastentijd waarin wij ons voorbereiden op de Stille Week en Pasen. Sommige mensen vinden het goed om zich daadwerkelijk te onthouden van vlees, alcohol of snoep. Maar er zijn ook andere manieren om te vasten. Het doel is immers om in deze zeven weken tijd te maken voor wat wezenlijk belangrijk is.

Onlangs kwamen wij een actie tegen waarmee een aantal Protestantse kerken in Duitsland begonnen is. Ze noemen het: „**klimaatvasten**“. Het is een actie die ook in andere landen, bijvoorbeeld in Brazilië, al enkele jaren bestaat.

Het doel is om je in deze zeven weken van de vastentijd bewust te maken van de bronnen waarvan je leeft. Hoeveel heb je werkelijk nodig om te leven? Hoeveel consumeren en verbruiken wij van onze natuurlijke bronnen zonder dat wij het echt nodig hebben? En dat terwijl de bronnen steeds schaarser worden. In Duitsland is het motto van het klimaatvasten genomen uit Exodus 16:18, waar verteld wordt dat de Israeliten op hun weg door de woestijn steeds zo veel Manna verzamelden als een ieder nodig had – niet meer en niet minder.

De actie klimaatvasten geeft aan elk van de zeven weken een bijzonder accent:

In de **1^{ste} week** worden wij gevraagd om bewust te eten en te koken: Hoeveel vlees eten wij? Hoeveel kant en klare kost of „fast food“ kopen wij? Hoeveel eten gooien wij weg?

In de **2^{de} week** kijken wij naar onze mobiliteit: Hoe vaak gebruiken wij de auto? Is dat echt nodig, of zouden wij niet ook OV of de fiets kunnen nemen?

In de **3^{de} week** kijk ik naar mijn koopgedrag: Hoe vaak koop ik nieuwe kleren of dingen, die niet echt nodig zijn? Zou ik het een en ander niet kunnen verstellen i.p.v. het te vervangen?

Tijdens de **4^{de} week** is het energieverbruik in het middelpunt van de aandacht: Kijk bijvoorbeeld naar de verwarming – hoe vaak staat die onnodig aan terwijl ik niet thuis ben? Als ik een nieuwe stofzuiger of iets anders voor thuis nodig heb – let ik op het energieverbruik?

De **5^{de} week** legt de aandacht op het geld: Waar heb ik mijn bankrekening en mijn spaargeld – is het een bank die volgens ethische normen handelt? Hoeveel geld geef ik waarvoor uit? Hoeveel deel ik met mensen in de wereld die arm en behoeftig zijn?

In **week 6** let ik op mijn tijd: Laat ik me drijven door anderen of door onnodige handelingen en verwachtingen? Hoe kan ik in deze week tijd nemen voor stilte om over mijn leven na te denken voor God?

Week 7 is de Stille Week: Wij komen bij elkaar en zouden bij een gemeentebijeenkomst kunnen nadenken over onze ervaringen met het klimaatvasten.

Hoe zou het zijn om deze zeven weken de aandacht te vestigen op dat wat niet alleen voor mezelf, maar voor de gehele schepping goed is?

Hoe zou het zijn om een keer ook in de gemeente de aandacht te vestigen op het leed dat wij mensen de schepping en toekomstige generaties van mensen en dieren toebrengen, door onze levensstijl?

In Nederland is er veel informatie beschikbaar over mogelijkheden om duurzamer te leven, bijvoorbeeld bij de organisatie „Kerk en Milieu“ via www.kerkenmilieu.nl

Misschien kan op deze manier de vastentijd een nieuwe invulling krijgen en ons leven veranderen. Wij maken ons bewust, hoe wij met de hele zuchtende en lijdende schepping verbonden zijn en uitzien naar de verlossing door Christus (**Rom. 8:22**)

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze gedachten aan uw gemeente bekend maakt, door afkondiging, door publicatie of door de brief in de gemeenteruimten op te hangen of uit te delen.

Wij wensen u een gezegende en betekenisvolle vastentijd toe!

Met broederlijke en zusterlijke groeten,

*de Werkgroep Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
get. zr. Graziëlla Boschmans (Rotterdam) en ds. Christine Welschen (Haaglanden)*